

All världens mat – all världens prat

Slimmingeby skola åk 5

Instr intro

Vi drar till pyramiden i Egyptiens land
Och säger tjena till Mohamed Saleh
Och när vi sagt Marhaba och Kifak till han
Så visar han oss vägen in till staden

Och där så får vi taboulleh i pitabröd
Och hummus och baklava, stora berg
Att prova nya rätter, ja det är min glöd
Och nya ord ger språket must och färg

// Vi gillar
All världens mat,
All världens prat//

Sen sticker vi till Indien och Taj Mahal,
Och klappar kossor, apor, elefanter
Och när vi lärt oss rappa snabbt på konnakol
Vi dansar bhangra med två gamla tanter
(Tadiginatom, tadiginatom tadiginatom,
Tadiginatom tadiginatom tadiginatom)

De bjuder oss på curry så vi sprutar eld
Och nan och mango lassi i ett glas
Att prova nya rätter gör jag varje kväll
Och nya ord ger hjärnan full gas

// Vi gillar
All världens mat,
All världens prat//

(Solo över refrängackorden)

Och när vi far till Trinidad, till Zanzibar,
Antarktis eller bort till Madagaskar
Vi hälsar på pingviner, söker upp en bar
Och testar allt som folket där de smaskar på

Vi lär oss tuggen som de pratar där vi är
Det öppnar många dörrar in till folk
Och tuggar gärna på lokala frukter och bär
Vi pekar och behöver ingen tolk

// Vi gillar
All världens mat,
All världens prat//

All världens mat,
All världens prat,
Ola, ciao, privet, kom och ät min spenat!
All världens mat,
all världens prat,
I love it, Ich lieb es, jag går ner i spagat!

Ris, jams, bouilabasse,
Stekta nudlar och majonäs
Paella, sauerkraut och borstj,
Bring it on, bring it on, bring it on!