

# Dunia

Klass 5 måne Rydsgård

VERS 1

När Skomakarens Dunia smög fram vid Tigris strand  
Och lekte hon var riddare som flickor gör ibland  
Då fick hon se en kammarherre från kung Faisals hov,  
Och han såg ut att ha nå't fuffens för sig  
Så Dunia smög efter honom fast hon inte hade lov

VERS 2

Hon höll sig skickligt osedd fastän herren han höll koll  
Och plötsligt fick hon se honom i samspråk med ett troll!  
De prata' om att röva bort prins Rashad snart med våld,  
Och gömma honom fjärran i en grotta!  
Men Dunia sprang därifrån så snabbt att hon fick håll

REFR

Åh, Dunia, Åh Dunia, en flicka fylld av mod  
Åh Dunia, vår Dunia, så tappert kvar du stod  
Såsom vesslan snabb, som ugglan klok, som katten säker på sin fot  
Åh Dunia, en hjältinna vis och god

VERS 3

Men när hon kom till kungens slott hon släpptes inte in  
"En skomakares jänta får ej vara här, försvinn!"  
Och folket uti Baghdad, de var för rädda om sitt skinn,  
"Den kammarherren mördar folk i lönndom,  
Den som vill leva aktar sig, för han har ont i sinn"

VERS 4

Så Skomakarens Dunia, hon sadla' broderns häst  
Och faderns båge sen hon tog, hans koger och hans väst  
Sen red hon till sjumilaskog, förklädd till gammal präst  
Hon red ifrån en hop med stygga gästar  
Och när hon kom till grottan, så stod där en ljudlig fest

REFR

SAMMAI-STICK

Vid grottan låg Krak, en drake, grym och röd  
Hans ögon de lyste med en farlig glöd  
Och utanför kammarherrens gäng  
De söp och de sjöng en glad refräng

"Nu har vi prins Rashad tagit fast  
Och han lär ej rymma i en hast

För drakens eld snabbt dör envar  
Som mot hans grotta vägen tar”

Men när kammarherren sov så full och trög  
Då Dunia fram till honom smög,  
Klädd i hans turban och guldröda kaftan  
Hon gick fram mot draken, arg som fan,

”Du Krak, du har vaktat som en stut,  
Du somna’ och snarka’ med ett dån,  
Jag såg nyss prins Rashad smita ut,  
Sätt efter han, ditt drakefån!”

RAP

Draken fick fart och pilade iväg  
Han gick på lilla Dunias lögn  
Men Dunia snabbt i grottan sprang in  
Där prinsen låg i en förtrollad sömn  
Hon gav han på kinden en örfil  
Och i armhålan fick han ett kill  
Sen kysste hon prinsen på munnen,  
Då ivrigt han vaknade till

REFR

VERS 5

”Sätt fart” sa lilla Dunia, ”vi måste härifrån”,  
För utifrån man anade en lurad drakes dån  
Prins Rashad stal ett svärd från en som snarkad’ som ett fån  
Sen red de snabbt som vinden genom skogen  
Men drakens vingar bar honom lätt, snart skogen brann som spån

VERS 6

Men Dunia spände bågen, och pilen for i skyn  
Den träffa drakens öga, och förblindade hans syn  
Han störtade i eld och rök, och så de kunde fly  
När de kom fram till slottet vakta trollen,  
Men klingorna de drog, och trollen skrek i högan sky

SAMMAI-STICK

När kungen bli’tt fri, sa Rashad ”Käre far,  
Min Dunia i riket ingen like har,  
Hon skall ikväll bli min gemål  
Och alla vid hovet dricka hennes skål!”

Och fastän var hovdam grät och rös  
Så gifte sig prinsen med skomakar’ns tös

Och gullspända skor vid bröllopet de bar  
Som pregats ihop av Dunias far